

DE DECEMBERMAAND!

Ieder jaar opnieuw neem ik mij voor om de kerstvakantie vrij te houden voor het gezin, hetgeen betekent dat al mijn werk dan klaar moet zijn en ik voldoende tijd over heb voor alle voorbereidingen voor de kerst en het nieuwe jaar. Het is me nog nooit gelukt! December staat voor mij gelijk aan gezelligheid, maar ook aan heel veel chaotische drukte.

Het begint al in de weken voor Sinterklaas. Want hoewel mijn beginnende pubers de fase van intens geloof in de goedheiligman al lang voorbij zijn, de beleving gedurende zijn aanwezigheid is er niet minder om. En dan natuurlijk vooral de cadeautjes voor 5 december en in de schoen, want vooral mijn zoon van inmiddels elf blijft dat geweldig spannend vinden. En zo gebeurt het ieder jaar wel weer dat ik 's avonds onderweg naar huis ben en mijn man vraagt of ik nog wat voor 'in de schoen' heb, want de kinderen mochten die van hem zetten. En waar kan je 's avonds dan nog terecht? Inderdaad, bij het tankstation! En wat ben ik dan blij dat er altijd wel ergens een ondernemende tankstationhouder tussen zit, die mijn 'schoenprobleem' voorzien heeft en een rekje vol Sinthandel in zijn shop heeft. Ik moet overigens bekennen dat ik de afgelopen jaren al heel wat Sintcadeaus bij tankstations bij elkaar heb gesprokkeld: de nieuwste dvd's, het standaard winterpakket voor de auto, boeken, computerspelletjes, noem maar op, zelfs skisokken. Het zal best wel iets meer kosten, maar het bespaart me zoveel tijd, drukte en ergernis in de stad. En zo begin ik in november al een behoorlijke 5 december-voorraad op te bouwen.

En dan volgt Kerst! Ik weet niet of voor het mannelijk deel in de tankstationbranche (en daarbuiten) hetzelfde geldt, maar voor de meeste werkende vrouwen die ik ken betekent dat doorgaans twee weken stress om een zalig kerstfeest te realiseren. En tegen de tijd dat het dan ook echt kerst is, hebben we huis en tuin al in kerstsfeer getoverd, een midwintermarkt georganiseerd voor het goede doel, meerdere kerstborrels genuttigd en op school nog eens twee kerstvieringen plus een pleinkerstzang achter de rug. Al die evenementen vergen uiteraard veel kerstbomen voor het optimale kerstgevoel en die dienen bij voorkeur te worden opgebracht door de ouders en sponsors. Inclusief een boom voor thuis (en liefst ook eentje in de tuin, ieder jaar weer een heikel punt), dienen er jaarlijks dus aardig wat kostbare bo-

men te worden verzameld. Want voor de prijs van een beetje fatsoenlijke boom kan je tegenwoordig al een aardige tank vullen. En dus zijn wij ieder jaar erg blij met de kerstbomenspaaractie van de lokale Shell-dealer. Iedere tankbeurt een paar stempels en bij een volle kaart kan je een week of wat voor kerst je kerstboom ophalen, of zelfs twee! En ook de school weet dat, want heel bescheiden doch dringend wordt jaarlijks een beroep op de ouders gedaan om vooral bij Shell mee te sparen voor de boomrijke pleinkerstzang op school. Geweldige actie dus en iedereen blij!

En na kerst volgt de wintersport. Terwijl manlief de auto nog even voltankt en controleert, sla ik ondertussen in de tankshop bij de bakery voldoende vers proviand voor onderweg in, of in ieder geval voldoende om de eerste stop in Luxemburg te halen. En terwijl de rust in mijn hoofd langzaam terugkeert, doemen de eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar weer op. Komend jaar doe ik het echt anders!



Yvonne Schutrup verricht met haar Bureau Star Line marktonderzoek naar tankstations. In Pompshop geeft zij maandelijks haar mening over opvallende zaken die zij signaleert. Reageren? Info@bureau-starline.nl.